

Bokanmeldelse

Katrina Honeyman: Child Workers in England, 1780–1820. Parish Apprentices and the Making of the Early Industrial Labour Force

Aldershot: Ashgate, 2007, 340 sider, ISBN 978-0-7546-6272-3

Ingrid Söderlind & Kristina Engwall, red.: Barndom och arbete

Umeå: Boréa Bokförlag, 2008, 251 sider, ISBN 978-91-8914057-8

v/Ning de Coninck-Smith

Egentlig kunne man synes, at børnearbejdet var et overstået kapitel af barndommens historie i den vestlige verden. Både i Danmark og i udlandet har det formentlig udgjort det aspekt af barndommens historie, der har tiltrukket sig mest opmærksomhed. Siden Engels bog om arbejderklassen i England fra 1845 har det været et fast indslag i fortællingen om industrialiseringen, om hvordan maskiner afløste mænd og skabte et nyt arbejdsmarked for kvinder og børn – om hvordan landbrugets overgang til husdyrhold førte til en intensiveret brug af børns arbejdskraft, og hvordan det moderne forretnings- og byliv var helt afhængigt af børn, der bragte varer ud, solgte aviser, gjorde rent eller passede børn. Fortællingen har i høj grad været fortalt med børn i rollen som ofre for voksenverdenens uforstand og forældrenes fattigdom og med en større interesse for brud end kontinuitet og følgelig en optagethed af børnearbejdets opståen og forsvinden, end dets forandring over tid. Var det lovgivningen, skolen, etændret barnesyn eller den almene velstandsstigning i de første årtier af det 20. århundrede, som resulterede i, at børnearbejdet i den vestlige verden udviklede sig fra at være fuldtid til deltid – og til sidst fritid?

Det strider de lærde ikke længere om. Det synes at være en etableret ”sandhed”, at forklaringen er kompleks, og at der var stor forskel på udviklingen på landet og i byen. Hvor skolen vandt kampen om børnenes tid i byen i årtierne før 1. Verdenskrig, skal vi i en dansk sammenhæng helt op til tiden efter 2. Verdenskrig, før det samme gjorde sig gældende på landet. Det er imidlertid ikke kun i Danmark, at vi skal langt op i det 20. århundrede, før barndommen harmoniseres på landet og i byen. Det var også tilfældet i Sverige. Ifølge forfatterne til bogen *Barndom och arbete* forholdt det sig på samme måde der. Det er heller ikke enestående for Danmark, at lovgivningen vedrørende børn og unges arbejde er fuld af ”huller” og dispensationsmulighederne fra de mange internationale konventioner

utallige, således at både aviser og reklamer kan blive delt ud, jordbærerne luget og teatre og film benytte sig af børneskueskuespillere. Sådan er det også i Sverige, og man må derfor konkludere, at både i fortiden og i nutiden udgør børnearbejdet et vigtigt element i samfundsøkonomien.

Børnearbejdets historie er altså ikke et overstået kapitel, hverken i virkelighedens verden – eller i historieskrivningens. Faktisk skrives der en ny historiografi i disse år. Med børn i rollerne som arbejdere i egen ret og med en interesse for tiden før den ”store industrialisering” og tiden efter, nemlig det 20. århundrede, hvor mange har levet i troen på børnearbejdets forsvinden.

Katrina Honeyman’s bog om *Child Workers in England, 1780–1820* tager afsæt i det dilemma, der fulgte med de første indvandringsbølger til byerne, primært London. Der var ikke nok arbejde, hverken for voksne eller børn, og alt for mange endte derfor på fattiggården, hvor der ikke var mange fremtidsudsigter. En tredjedel af alle fattige var i slutningen af 1700-tallet under 16 år, og da der samtid opstod tekstilmøller i det sydlige og mellemste England i egne, som var uden arbejdskraft, fødtes den nærliggende tanke blandt driftige folk i fattigvæsenets administration, at børnene kunne udskrives på langtidskontrakt til fabriksejerne. De fik dem som hovedregel gratis mod at betale kost, logi og elementær skolegang. Til gengæld fik de en senere voksen arbejdskraft, der havde lært at begå sig i den nye fabriks-industri, og bl.a. lært at beskytte sig over for farlige maskiner. Dermed havde de nu voksne børn sikret sig fremtidigt arbejde og mulighed for at forsørge sig selv, myndighederne kunne trække vejret lettet.

I teorien. Men praksis viser, at børnene ikke altid fik hverken kost eller skolegang, at de havde hjemve og stak af eller døde, og at de ikke altid var sikre på at få ansættelse som voksne. Disse sognelærlinge (”*Parish apprentices*”) har udgjort et mørkt kapitel i den engelske børnearbejdshistorie, som især har hæftet sig ved, at der nærmest var tale om slavelignende forhold, og at børnene i højere grad blev udbyttede end oplært.

Katrina Honeyman har sat sig for at ændre på dette billede, i den forstand at hun dels ønsker at se nærmere på, hvor børnene blev placeret, hvorfor og hvad der skete med dem – dels vil hun nærme sig børnenes egen opfattelse af deres arbejdssituation. Studiet bygger på 70 forskellige tekstilmøller, hvoraf 40 havde børn ansat. Især for drengenes vedkommende kan man tale om en slags oplæring til fabriksarbejdet, hvorimod pigerne tit blev sat til forfaldende og husligt arbejde. Ofte er det blevet hævdet, bl.a. af historikeren E. P. Thompson, at de lokale myndigheder lod børnene i stikken. Honeymans undersøgelser viser, at mange sogne var opsatte på at

sikre børnenes oplæring, skolegang og søndagsskoleundervisning, således at de ikke i længden kom til at ligge sognet til byrde. Børnene fordeler sig på de, der klagede over kost og mishandling og de som, når fabriksinspektionen kom på besøg, ikke fandt at forholdene var værre end på den fattiggård, de kom fra. Derimod var der sjældent klage over de 12 timer lange arbejdssdage. Men som Honeyman gør opmærksom på, kommer vi aldrig til at vide, hvordan det virkelig var. Børnenes stemmer gengives af andre, eller de toner frem i erindringens dunkle lys.

Også den svenske bog om *Barndom och arbete* bestræber sig på at se børn som arbejdere i egen ret – og på at se sagen fra deres side. Bogens udgangspunkt er efterkrigsårenes Sverige, hvor der var mange beskæftigelsesmuligheder for børn. I landbruget, i byerne som buddrenge eller babysittere eller som medhjælpere, når juleposten skulle uddeles. Helt frem til 1977 skulle alle mindreårige udstyres med en ”arbetsbok”, i stil med ældre tiders skudsmålsbøger. Siden da er det gået ned ad bakke med børnearbejdet i Sverige, selv unge har i dag vanskeligt ved at finde et fritidsjob. Hvor 65 procent af de 16-19-årige havde arbejde i 1950, var tallet i 2000 nede på 15 procent.

Indførelsen af 9 års skolegang i løbet af 1960’erne – og i praksis 12 år med den nye gymnasieordning fra 1980’erne – har gjort skolen til den primære arbejdsplads. Med det nye fag, praktisk arbejdsorientering, også kaldet *pryo*, flyttede arbejdet ind i skolen, alt imens det børnearbejde som reelt blev tilbage bestod i salg af julehæfter og andre kommissionsvarer op mod juletid. Indtægterne fra salget går ikke længere til børnene, men til idrætsklubber eller klassekassen.

Efterkrigsårene har generelt været præget af en opfattelse af, at arbejdet ikke hører barndommen til – eller at det er et privat anliggende mellem forældre og børn. Senest markeret gennem 1990’ernes EU-harmoniseringslovgivning, som hævede aldersgrænsen til 15 år, med mulighed for lettere arbejde ned til 13 år. Allerede i 1960’erne satte den svenske arbejdsstatistik 16 år som nedre grænse, og det er derfor reelt vanskeligt at danne sig et overblik over de kvantitative sider af udviklingen. Bogens forfattere har således i modsætning til Katrina Honeyman, der behandler en periode, hvor børnearbejdet var noget man var stolt af, måttet gå mange omveje for at komme denne såkaldte ”kulturelle blindhed” til livs. Det er blevet til studier af dispensationsansøgninger, børneblade, avisannoncer, elevstile, børnetegninger og ikke mindst af billeder af børn – og unge – i beskæftigelse. Især fotografierne er glimrende kilder til en tid, hvor det kompetente barn også var et arbejdende barn. Det billede, som tegner sig, er en udvikling, hvor det arbejdet, børn udførte, var synligt og værdsat, til

det i dag er usynligt, og ofte snarere forventet end værd(i)sat. Forældre og lærere synes nemlig alle, at det er godt børn arbejder og hjælper til derhjemme, det må bare ikke gå ud over skolen eller lektierne. Derfor overrasker det måske ikke, at adspurgte elever i 4.-7. klasse ser skolen som deres vigtigste arbejdsplads og ikke finder, at det at arbejde nødvendigvis er forbundet med at blive betalt for det. Børns arbejdsmæssige indsats er, konkluderer forfatterne, inspireret af nyere barndomssociologi, henvist til en marginaliseret og usynliggjort position. Helt i stil med kvinderne, som efter 2. Verdenskrig blev sendt hjem til familien. Der ligger en tone af beklagelse over fremstillingen, som egentlig er historievidenskaben fremmed, men som man som privatperson godt kan sympatisere med.

Begge bøger – deres forskellighed til trods – lægger op til refleksioner over, om der er behov for et anderledes arbejdsbegreb, når det handler om børn. Et klassisk begreb, som vægter løn og aftaleforhold kan ikke rumme børn, og slet ikke pigerne som ofte ikke fik løn. Men heller ikke det forhold at børns arbejde udføres lige så meget i privat som i offentligt regi, eller i skolen som på arbejdsmarkedet kan fanges op af et ”voksen arbejdsbegreb”. Begge undersøgelser bidrager endvidere til en diskussion af, hvad det vil sige at skrive historien med børn i rollen som informanter. Som dem, der tegner og fortæller i velfærdsstatens Sverige, eller som de, der erindrer eller møder arbejdsgiverne med trods og flugt i England omkring 1800. Er det deres perspektiv, som kommer frem – eller er det ikke snarere den voksne verdens udgave heraf? Undertegnede vil mene, at det er det sidste mere end det første, og at man gør klogt i at reflektere over forholdet mellem børns perspektiv og et barndomsperspektiv, især når man bevæger sig op i den nyeste historie, hvor kilder som stile, dagbøger og tegninger er produceret af børnene selv. Er disse autentiske udtryk for børns erfaringer – eller er de fortsat formidlet gennem den voksne verdens normer og værdier?

I begge bøger udfoldes således en række prisværdige og inspirerende bestræbelser på at skrive børnearbejdets historie på ny. En historie med børn i rollen som aktører – men også en historie, hvor børns bidrag til samfundsøkonomi og forandring synliggøres og tages alvorligt. Det har resulteret i hel ny viden, man kun kan blive klogere af at studere nærmere.

Ning de Coninck-Smith
Danmarks pædagogiske universitetsskole/Aarhus Universitet
Institut for Pædagogik
Tuborgvej 164, DK-2400 København NV, Danmark
e-post: ning@dpu.dk